



ZINNENSTRELENDE *metamorfose*



Er zijn zo van die woorden waarvan de ware betekenis verloren gaat als je ze vertaalt. Dat geldt ook voor het Thaise 'sabai', een gevoel dat balanceert tussen geluk en rust, schoonheid en verstillig. Weten hoe 'sabai' voelt? Ondervind het aan den lijve bij Sabai Sabai in Zoersel: een uitmuntend restaurant annex massagepraktijk, in een fraai gerenoveerd pand dat je in een mum van tijd in vervoering brengt!

Sven, Sawaros en Jaruwat zijn de trotse eigenaars en uitbaters van Sabai Sabai dat recent zijn deuren opende in het centrum van Zoersel. Sawaros leeft om te koken. Haar culinaire passie was dan ook de drijfveer om een eigen zaak te beginnen. Ze kookt vanuit haar hart, geïnspireerd door haar cultuur. En ze perfectioneerde haar kookkunst in de beste restaurants van haar thuisland. Bij Sabai Sabai brengt ze, samen met haar team, verfijnde gerechten op het bord, zowel om ter plekke van te genieten als via een meeneemfor-

mule. Is de combinatie met massage vergezocht? Nee hoor, in de Thaise cultuur en levensfilosofie staat genieten voorop, met alle zintuigen.

KWALITEIT IN DE KIJKER

Sven en Sawaros vertrouwden op Jones Living voor de totale renovatie van het oude pand. Jones Living ontfermde zich van start tot finish over het grootschalige project. Ze namen zowel het exterieur als het interieur onder handen en lieten de ziel van het gebouw overal doorsche-





Er heerst een ruimtelijke sfeer die toch intiem en huiselijk aanvoelt. We zien een mooie combinatie van recuperatievloeren, muren bewerkt met leem en tadelakt, stalen deuren en meesterlijk maatwerk voor de bar, zitbanken, tafels en eigenzinnige stoelen in hout en leer.





meren. Daartoe maakten ze maximaal gebruik van hoogwaardige (recuperatie)materialen en authentieke bouwelementen: boomse dakpannen, papesteen en stalen ramen met een speciale tekening in de zijgevel... De buitenruimte met eeterras combineert authentieke verharding (onder andere oude waaltjes) met groen in een waaier van texturen. Als blikvanger werd een majestueuze waterpartij in cortenstaal geïntegreerd en hier en daar duiken Thaise accenten op.

EVENWICHT IN VARIATIE

Het restaurant bevindt zich op de begane grond die helemaal open is tot in de nok van het pand. Er heerst een ruimtelijke sfeer die toch intiem en huiselijk aanvoelt. We zien een mooie combinatie van recuperatievloeren, muren bewerkt

met leem en tadelakt, stalen deuren en meesterlijk maatwerk voor de bar, zitbanken, tafels en eigenzinnige stoelen in hout en leer. De mix van robuuste en verfijnde elementen en landelijke en industriële toetsen is bijzonder goed geslaagd. Qua decoratie geen voorspelbare sawadee-beelden, wél sfeervolle foto's van het wondermooie Thailand. Ook aan de verlichting werd veel aandacht besteed, met een focus op indirect en warm licht via ingewerkte ledstrips en pendels in messing.

SCHOONHEID BOVEN ALLES

Qua bouwstijl en materialen is de link met Thailand ver te zoeken. Een bewuste keuze om de historische waarde van het pand te respecteren en ook om te vermijden dat het zou vloeken met zijn





omgeving. Toch sippelen de serene sfeer en de schoonheidscultus van Thailand overal door, binnen, buiten en op het bord. De gerechten zijn geraffineerd, met superieure ingrediënten, aromatisch en kleurrijk. En bovenal vers en puur, zonder toevoeging van smaakversterkers. De oogstrelende gerechten komen nog beter tot hun recht op het mooie serviesgoed, deels uit Thailand en deels van Piet Boon. Je eet tenslotte ook met je ogen...

ONTHAASTEN IN STIJL

Het Thaise massageritueel kent een eeuwenoude traditie. Het is erop gericht om het lichaam te harmoniseren en blokkades langs de energielijnen weg te werken. Om lichaam en geest tot rust te brengen, moet de omgeving vanzelfsprekend bijdragen aan een zen-modus. Het interieur van het massagegedeelte is dan ook rustig en sereen. Met een hoofdrol voor tadelakt, oude par-



ketvloeren, binnendeuren met stalen frame, massief houten maatwerk en ingetogen tinten met enkele kleurrijke toetsen. De uitgekende materiaal- en kleurkeuze resulteert in een harmonieuze symfonie; als een helende trip naar de Thaise zevende hemel.

HET SABAI-GEVOEL

De eigenaars waren al jarenlang bevriend met Philip Lenaerts, eigenaar van Jones Living. Ze aarzelden dan ook geen moment om de renovatie aan zijn bedrijf toe te vertrouwen. Jones Living realiseerde de volledige metamorfose

en stond zelf in voor het overgrote deel van het maatwerk. Het ontwerp van het huis en de tuin is een realisatie van architect Pieter Vlassak. Voor de inrichting van de professionele keuken werd een beroep gedaan op Maes Inox uit Kortrijk. Het renovatieproject nam ongeveer een jaar in beslag en verliep op alle fronten vlekkeloos dankzij een uitstekende coördinatie, uitvoering en follow-up. Het resultaat mag er wezen. Sabai Sabai is een verademing in tijden van gejaagdheid. Een stijlvolle plek om te ontsnappen aan de mallemlen en je onder te dompelen in minimalistische landelijke luxe met elegante details.

Met dank aan: JONES LIVING
Oostmallebaan 3, 2980 Zoersel
Tel: +32 3 294 43 74
info@jonesliving.be
www.jonesliving.be

SABAI SABAI
Dorp 113, 2980 Zoersel
Tel: +32 3 298 75 86
info@sabai-sabai.be
www.sabai-sabai.be